

## Kendini ünlü zanneden Efe Aydal hakkında

### GİZLİ

### gerçekler serisi II

*Cine se trezeste de dimineata, departe ajunge*

Efeciğim yazılarını okuma ve paylaşılan resimleri görme fırsatının olmuş olduğunu düşünüyorum.

Biz yolumuza 23 Mayıs 1981 tarihinde doğmuş Efe ve Flori'den aldığımız icazetle, Efankubanyan diye yola başladık. Hani mizah olarak yanlış olmasın.

Efe sürekli kendisinin kullanıldığını ve aldatıldığını düşünmüştür. Bu aldatılma ile ilgili temel durumlardan en önemlisi dindir ve din Efe için yalan söyleyen, kendisini kandıran bir kandırıcı arkadaştır.

Şaka değil, nasıl bir arkadaş diğerini aldatırsa arkadaş olarak gördüğü din Efe'yi kandırmıştır ve Efe bu nedenle aldatana yani dine karşısındır ve kendisi gibilerin aldatılmaması için dine karşı gelinmesini istemektedir ki eğer dine karşı gelinirse oluşacak boşlukta kendisini konumlandırmak temel hedeftir.

Yani aslan parçası din ile kazanılmış özgüven veya fanatiklik değerinin din sonrasında bir boşluk oluşturacağından emindir ve bu boşlukta kendisi dertlilerin dert babasıdır.

Bu yüzden Efe'nin din ve evrim konusundaki açıklamalarında esas unsur bir köpekte olan cesur durmuştur ve bu cesaretin kendisine prim kazandırması bu durumu perçinlemektedir.



Peki, bir hayat tecrübe olarak bu tür adamların düşünceleri nedir? Bize göre bu tür adamlar önce dini yükseltirler sonra dini yerin dibine sokarlar veya dini de kullanıp buradan ünlüüm masalları anlatırlar çocuklara; ancak din konusundaki bilgileri de dine karşıtlık ifadeleri de veya dine alternatif olarak sunduğu bilgiler de masal çerçevesinde anlamlıdır.

Örneğin Efe yaratılışçı iken evrim diyince yıldızdan balık olur mu, timsahtan ördek olur mu gibi düşüncelere sahipmiş. Kendisini bildiği için biz kendisinin amansız bir yaratılışçı iken Kur'an hakkında bilgi sahibi olmadığını düşünmekteyiz.

Önceki yazımızda dejindigimiz gibi Efe bir Dawkins hayranı iken Dawkins'in YPG paylaşımıları sonucunda bilimsel bir duruş sergileyip Dawkins'i takibi bırakmış ve Dawkins'in önemsiz olduğunu düşünmüştür. Dinci iken Dawkins'i bir kitap yazan ateist olarak tanımlayan Efe'nin olay ve olguları sorgulayış ve algılama şeklinde herhangi bir değişim var mıdır? Bu nedenle Evrim Ağacı övgüsü de eleştirişi de aynıdır, Efe gibi arkadaşların Huloooggg...

Efe'nin sadık! arkadaşlarından Ramazan Öznarınç....



Sevgili Ramazan Suzuki arabana biz kaç kere bindik bilmiyorum ama sen o arabayı nereden aldın canikom?

Neyse kendisi demiş ki sizi din kandırıyor, yaratılış kandırıyor, içki – sigara – uyuşturucu kandırıyor ve tabi ki siyaset kandırıyor arkadaşlar. Peki bu serinin adı nedir, Kırmızı Hap. Neden?

Efe arkadaşımız Matrix filmini seyretmiş ve orada mavi ile kırmızı hap arasında fark olduğunu anlamış ve demiş ki bu muhteşem tespiti hayatında felsefe haline getireyim. Mavi durumdan memnuniyet kırmızı ise yaşam değiştirme imiş de bilmem ne. Tabi mavi ile kırmızı arasındaki farklara dair analizler, yorumlar yapılmıştır ve bunlara değer de verilmiştir, çünkü zaman bedava bazları için.

Efecik bir yandan diyor ki alkol stresi azaltıyor, uyuyabiliyorum ama alışkanlık haline gelince beyin uyuşuyor ve bu nedenle alkolden uzak durmalıyız; ama daha sonra diyor ki sıcak şarap içmek uyumak için iyidir reis...Çelişkiliğin adınsın Efeciğim.

Şimdi Efe'nin amansız bir dinci olduğu dönemlere gidelim. O dönemler kendisi askerdedir. Bir dinci iken Kürtler hakkında düşüncesi şu imiş:

I don't wanna have another meal, or drink another cup of tea, waiting half an hour in line and fighting with the stupid cook who can barely speak Turkish, or people who constantly cut in line to get a totally lame meal.

Yani Kürtler beyaz değil karadır ama Efe ırkçı değildir. İnandım.

Peki, bu arkadaşın dinci olduğunu nasıl biliyoruz? Acemiliğin sonlarına doğru reisi hasta etmişler ve o da başlamış tüm dini terbiyesiyle Kürtleri aşağılamasından sonra:

I don't know how I'm gonna endure leaving them when I need them the most.  
Please God, give me strength to go on. (18:21)

What nigga!

Efeciğim herhalde 18 21'e bölünmez demektedir, yoksa bahsettiği herhalde Kehf Suresi'dir ve eğer öyleyse ilgili ayete bakabiliriz:

Böylece biz, (insanları) onların hâlinden haberdar ettik ki, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kiyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar (olayın mucizevî tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. (Bazıları), "Onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların hâlini daha iyi bilir" dediler. Duruma hâkim olanlar ise, "Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız" dediler.

İlgincilikler bu kadar derseniz yanlış düşünürsünüz, yazımızda dejindiğimiz nedenlerle evcilleştirilemez olması kendisi tarafından da tanımlanmış Efe kardeşimiz, asker de şunları da düşünmüştür:

I also gave up eating because I don't wanna fight for a dirty spoon and a spoonful of so called "food".

I took one of the antibiotics dad gave me. If I were at home, I'd simply go to the kitchen and eat the soup mom made for me, and take the pills dad gave me.

I miss mom, I miss dad...

Milliyetçiliği askerdeki yemeğe kadar olan bu tür arkadaşları hepimiz askerde görmüşüzdür. Önce vatan millet sakarya derler sonra bir bakarsın sokayı vatanına...Yani askerlik bir düşünce dönüşüm merkezidir, gerçek hayatı milliyetçilere gösteren bir eğitim yeridir.

Neyse bizim Süper Star sıklıkla ben ünlü olmak için bir şey yapmadım ve yapmam, ünlü olmak benim için araç olmuştur gibi masallar söyler, ama gerçekte durum böyle midir:

Today on newspaper I saw "Internet Celebrities". Geriatric1927 and Brookers were among them. I felt really down that I'm not out there to make more videos for Youtube.

Hatta Fazıl Say'ı taklit edip ondan da biraz prim gelmesini temenni eder.

Efe ünlü olmak için hemen bok atmaz mı kendisinden daha ünlü birine, aynı yazında Mahir Çağrı hakkında şunları yazmıştır:

I can easily say that I'm way better than him, but I got no backup to pimp me of course.

Neden böyledir Efe, eminim anlayan arkadaşlarımız anlarlar, ama bir özet geçeyim. Din insana yapay bir özgüven verir ve insan bu özgüvenden dinden kopsa bile ayrılamaz. Hep bir karşılık arar. Dinci iken bu Siyonistlerdir, Masonlardır, Avrupa'dır, Amerika'dır, Rusya'dır...sonu gelmez bir düşman arayışında karşı mezhebi bırak karşı cemaat bile düşmandır bunlara göre ve bu adamlar dinden kopunca ne olacağını zannediyoruz? Güç ve prim toplama için kendini ünlü olarak kabul etme ve kabul ettirmeyi de dahil edebiliriz, bu duruma.

Efe karşısındaki kim olduğunu bilmek ister. Dürüsttür Efe. Yalnız Flori'nin tatlışkosu yıllarını sahte hesap karşılığıyla mücadeleye ayırip, tek bir güç olan kendisine karşılıkta parçalı güçlerin sahte hesap kullanmalarına atarlanmış yiğit Türkü ve onun göt kilları botlardan medet beklerler mi ve bot hesaplarla kendisini ünlüyümüş gibi propaganda yapar mı?

Édith Piaf'ın şarkılarını dinleyen o çok özlenen annesi ve babası sayesinde öğrenilen Édith Piaf'ın Tu Es Partout isimli şarkısı, Efe'nin babası için yaptığı son videonun da arka plan müziğiydi.



Efe, yıkıntılar içinde var olmaya çalışan insanlar senin için önemli mi reis?



Eğer öyle ise arkadaşlar konusunda düşüncelerine şöyle bir katkı yapayım ve alıntı yaptığım şarkıyı Mehmet Oyunda'dan çevirttir: J'dois rien à personne et encore moins à toi

Bir kartal gibi yükseklerde uçan Efe'yi aşağı çekmek isteyen birçok sözde arkadaşı varmış. Bakınız burası çokomelli. Eğer birisi söz arasında sözde diyorsa ve özellikle bunu milliyetçi bir zihniyet içinde yapıyorrsa, bu arkadaşlar takıntılıdır. Örneğin bir spiker çıkışın PKK'nın sözde komutanlarından birinin sözde elbiseleri ele geçirildi, diyorsa bu ona fısıldıyanların ne olduklarını gösterir veya "Bu bağlamda Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarında sözde özerk yönetim olarak ifade ettiği bölgeleri..." derken bölgenin birileri tarafından özerk yönetim olarak tanınması bir gerçekse bu nasıl sözde olur?



Bak yine o Aslan Yürekli muhteşem Süper Starı derinden sarstık...Sen bizim kim olduğumuzu hatırlamadın mı hala?

Yaklaş yaklaş monitöre...



O da nesi? Efe aybi dalıyor derinlere. Neden ki?



Merhaba canlarım ben Efe'nin ablası Fatma İpek, ama kendisi bana kardeş der. Efe beni ne kadar eleştirse de benden kopamaz canlarım.

Efe reis, bir bakanlık koltuğunu işgal eden kel kafalı arkadaşa dava açmıştır, daha doğrusu suç duyurusunda bulunmuş ama dava açtıktı diye başlık yazmıştır. Tamam reis, sen ne demiştin

Kapkaçılara, gaspcılara, tacizcilere, tecavüzcülere karşı savunma savaşı yapmayı bırakıp saldırı savaşına geçeceğiz, başa geçince...bunlarla ava çıkacağız.

Söylediklerin ile şu kel kafalının ifadeleri arasında fark var mı:



Neyse, bu arkadaş başta Romanya olmak üzere Avrupa Amerika hatta Japonistan'a bile gidecekmiş daha doğrusu kendisini kabul eden kim olursa oraya gidecekmiş ve uçak iner inmez soracaklaşmış bu arkadaşa, neden kaçtıñ ve bu da diyecekmiş ki din baskısı tacizi vardı sahip ve ondan sonra diyecekler ki ulan Türkiye'de din baskısı tacizi varmış...Bunları söyleşken mavi haplı mıydın reis?

Efeciklerin yazılıkları da var hani o küçük adacığa karşı oturduğu yerde, işte onunla ilgili şimdilik bilgi vermeyeceğiz ama isterSEN verelim Efeciğim.

Efeciğin, çocuk istemesine rağmen çocuksuz olmasında erkek arkadaşlarına kendini öptürme isteği gibi bir şey etkili midir?

Hani bu öptürme bir de dinci iken varsa o zaman Ensar'da mı büyüdün demezler mi?



Her neyse, Efecik Amerika'ya gidip bir okul sonrası kreş gibi bir günlük bakım okulunda öğretmen olarak çalışma fırsatı bulmuştu. Sonra nedeni beyaz peynir bulamamak olmayan bir nedenle Efe kaçtığı Türkiye'ye geri dönmüştür, çocuksuzluğu ile çok sevdiği çocukları çok özlemiştir hatta ağlamıştır ama zaman geçince demiştir ki çalıştığım yer benden sonra batmış ve bu durumu keyifli şekilde söylemiştir.

Öyle mi çocuksuz adam? Senin Wells Fargo kayıtların dahil olmak üzere oradaki kayıtlarının geneline baktığımızda senin neden keyiflendiğini herkes anlayacaktır ki şu ifade ettiklerimiz doğru ise zaten herkes bir şeyler düşünebilir.

İftira mı, bana iftira attılar diye bir şey söyle de bak bakalım ne oluyor...



Her neyse,

Bu fotoğraf arkadaşımızın baba evindendir. Fotoğraf salondandır. Adam video yapmak için evi kullanabilir, ama bir tuhaftır yok mu?



Tuhaflık ne mi, adam o kadar özenerek video yapmakta ise arka planı neden düzenlememiştir? Yani her konuda ahkam kesen bu arkadaş bir yeteneksizlik abidesi midir? Yahu sandalyedeki çorabı kaldırsaydın bari, Aikido Kamil...



İzole yetişmiş Efe ile Karate Kamil arasında farklar değil de benzerlikler olabilir mi?



Eğer olabilirse, daha önce tanımladığımız gibi Wikipedia ve Ateizm Derneği'ndeki insanların tipleri ile tanımlar yapmasından önce bile insanları tiplerine göre kategorileştiren ve insanları sadece tiplerine göre eleştiren Efe istikrarlıdır değil mi?

O zaman kendisine, ideolojik bakış açısına yer vermeyen Wikipedia'ya daha önceden daha farklı nedenlerle de atarlanmış olması lazımdır değil mi? Hatta adamların işleri güçleri Efe'nin yazdıklar yaratılış karşılılığı ifadelerini düzenlemek, silmekmiş. Eyyyyy Wikipedia, sen kimsin ki Süper Star'ın muhteşem tutarlı, felsefi ve mantıklı bilgi yığını ile şekillenmiş yazılarını silersin?

Hatta dur Efe bilgiden değil de arkadan sıkışla bir Efecilik yapayım. Şimdi ben Ermenilere karşıyım, Kürtlere karşıyım ve ateistim. Türkçe Wikipedia'yı ele geçirmiş Ermeniler beni orada barındırmıyor ve videolarıma dislike basılması için lobi yapıyorlar arkadaşlar, HDP'liler beni Wikipedia'ya sokmak isteyen arkadaşları tehdit ediyorlar – Mağdurum da mağdurum-. Bize destek olun arkadaşlar Türkiye IBAN numaram: XY, Romanya IBAN Numaram: XX...

Efe kardeşimizin bir videosu vardı, neymiş " Turkey – The Misheard Lyrics ". 29 Ocak 2009 tarihinde sabah saatlerinde yüklenmiş 26 dakikalık bu videoda Perinçekçilerin osuruktan propaganda kitaplarından Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok isimli kitabı İngilizcesini tanıttın değil mi? Neymiş Perinçekçilerin kitaplarının ismi, Dashnagtzoutiun Has Nothing to do Anymore, hangi seride yayınlamış Perinçekçi Maocular bunu, The Falsification of " Armenian Genocide " in Armenian Documents-1...

Perinçekçi adilerin adiliklerini anlatma konusunda bir vesile olduğun için teşekkür ederim reis.

Öncelikle bu Perinçekçi adilerin bilgi verme gibi bir amaçları hiçbir kitaplarında yoktur, bunlar sadece propaganda için varlardır. Bu yüzden özellikle bu kitabı farklı dillere çevirmişlerdir.

Tamam, anladık biz Atlantik'e hizmetciyiz ama sizin gibi Moskof köpeği değiliz, Maocu mahluklar.



Şimdi bunlar ne yazmışlar serinin ismine, Falsification...Denden işaretini sözde demek için kullanmış bu Maocuların ifadesini çevirelim, Ermeni Belgelerinde Ermeni Soykırımı Yanlışlama.

<https://www.cga.ct.gov/2016/gaedata/tmy/2016SB-00438-R000314-Dr.%20Bob%20McKay%20Turkish%20Forum-TMY.PDF>

Seri dedik ya, sözde seriden ikinci bir kitap da yayınlanmıştır, ne o The counter-revolutionary role of the Dashnagzoutiun party ve sıkı durun serinin adı ne olmuştur, The Lie of " Armenian Genocide " in Armenian Documents... Yani ne oldu şimdi, Ermeni Belgelerinde Ermeni Soykırımı Yalayı...

Hasiktir Ian, Maocu kırintılar.

Siz önce adres vererek ölümlerine neden olduğunuz insanların hesabını vereceksiniz demişler.

"5 Mayıs 2002 tarihli Hürriyet'te yayımlanan eski bir yandaşının kendisiyle yaptığı söyleşide şu soruluyor D. Perinçek'e:

*"Geçmişinizin muhasebesini yaparken vicdanınızı rahatsız eden şeyler var mı? Mesela Aydınlık gazetesinde ihbar edilen sol adresler, isimler?"*

"D. Perinçek'in yanıtı şu:

**"Az bile yapmışız. O konuda daha cesur olmalıyız."**

*"Dikkat edelim; 1976'dan 1991'e kadar CIA Sosyalizmi dediğimiz bu hareketin içinde yer almış, ama bugün hiçbir devrimcilik iddiası olmayan ve bir Finans-Kapital organında sermayeye hizmet eden bir insan bile, Doğu Perinçek'e yaptığınız ihbarlardan dolayı vicdanınız rahatsız olmuyor mu? demek ihtiyacını duyuyor. Yani böyle bir şeyin, muhibbirliğin şerefsizlik olduğunu biliyor. Ama öbürü "az bile yapmışız" diyerek her türden insanı değerden yoksunluğunu açığa vuruyor." (Nurullah Ankut, Kivilcimli'ya, İ. Kaypakkaya'ya dayandırılan bir saldıridan hareketle 12 Mart öncesi Sosyalist Hareketin Kısa Değerlendirilmesi, Derleniş Yayınları, 2012, s. 36-37)*

Sabırlı ol Perinçekçi köpek, bize Atlantik piçi demen için daha süre var(Efe değil Perinçekçi mahluklar).

Ülkücuların simgelerini Amerikan tasmalısı köpek olarak çizdiklerini unutturabileceğini düşünen bu Perinçekçi adı cahiller manifestonun yazarını Türkçe versiyonlarda Ovanes Kaçaznuni olarak yazmışlardır. Çünkü Perinçekçi adı mahluklar Rus - Maoucu tasmalısı hav hav olduklarından kitabı Rusça'dan çevirirken yazarın isminin Ovanes Kadzhaznuni(Ованес Матевосович Каджазнуни) olacağını düşünmüşlerdir, ama kitabin İngilizce, Fransızca ve Almanca versiyonlarında Hovhannes Katchaznouni ismini kullandıklarında bilimsel ve objektif yorganına gireceklerini ve bunu yediriceklerini düşünmüştür.

Kitabı Fransızca Le Parti Dachnak N'a Plus Rien A Faire ismiyle, Le mensonge du "cenocide armenien " dans les documents arméniens başlığı altında, yayımlamıştır Perinçekçiler. Yani génocide değil cenocide, Perinçek Fransızcasıdır... Bir de Le mensonge demez mi, otorite pozlarıyla...

İsteyen okusun ama serinin ilerlemesini ekleyelim:

<https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/26/hovhannes-katchaznouni---le-parti-dachnak-na-plus-rien-a-faire/preview/page/1/>

Kitabı Almanca Für Die Daschnakzutyun Gibt Es Nichts Mehr Zu Tun ismiyle, Die Lüge vom Genozid an den Armeniern anhand Armenischer Dokumente başlığı altında, yayınlamıştır Perinçekçiler. Denden nerede diye sormayalım, sonučta bu Perinçekçiler her şeyin en iyisini bilen çop kovalarıdır, ama en azından bu seride Die konterrevolutionäre Rolle des Daschnakzutjun Partei ve Aus der sicht des Armenischen staatsmannes Borjan kitaplarını da yayınlamışlar.

Herhalde Almanca'yı daha iyi biliyorlar Perinçekçiler veya ilgi daha fazla olmuştur veya ilgi çekip Alman akademilerine Maoucu sizıntı yapabileceklerini düşünmüştür, Perinçekçi adiler.

Tabi bir tahminimiz daha var.

Efe Aydal isimli arkadaşımızı toptan eleştiri yapan dürüst insan olarak gören andavallar, Perinçekilere olan sempatisini dillendirmesi dışında kaç kere göt kılı olmuş Perinçekçiler aleyhine söz söylediğini görmüşlerdir? Sayemizde babasının MHP yalaktan su içen olunca MHP'yi bıraktı demesi bir yana 2007 tarihinde Erdoğan aleyhine kullandığı ifadeler gibi MHP'ye yıllar yollarca düşman olmuş Doğu Perinçek isimli aşağılık, rezil aksak köpeğin şimdi Erdoğan'nın göt kılı olmasına, senelerce eleştirdikleri Gladyo'ya kendilerinin hizmet ettiğinin açıklanmasına, bir zamanların AKP'sinin Ulusalçı - Aydınaklı- Kaynak + Berfin Yayınevleri kısaca Perinçekçi ideolojik cehalet tarafından şimdi Ak Parti olarak yazılmasına, bir zamanların tükenmez MHP aleyhtarlığının Sayın Bahçeli veya Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Sayın Bahçeli'ye dönüşmesi...gibi örneklerle karşı Efe kardeşimiz en ufak bir eleştiri yapmış mıdır; ama varsa yoksa CHP ve İyi Parti'yi yani Millet İttifakı'na azılı bir dört ayaklı Perinçekçi gibi saldırmaktadır, sonra da neymış Efe alayına isyan reis diyormuş! Siktir lan ordan...

# TÜRK YARGISI CUMHURİYETİ SAVUNUYOR: SEYİT RİZA SUÇLUDUR ANAMAZSINIZ!



## Mahkeme Deniz, Mahir ve Ulaş'ın sabıka kaydını istedi

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı paylaşımlarından dolayı dava açıldı. Hakim, Gezmiş, Çayan ve Bardakçı'nın sabıka kayıtlarını istedi.



Perinçekçiler yukarıdaki haberi ballandırı ballandırı haber yapmışlardır.

Tamam bu haber konusunda ne düşünüyorsunuz ve bunu da haber yaptınız mı, Perinçekçi adiler? Konuşmadan önce alttaki resme de bir bakın, tamam mı?



**Orta Doğu**  
8 EKİM 1978 PАЗАР Fİyat: 250 KRS

**VATAN YAHUT CHP**

**Komünistler MHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı Ayaydın'ı öldürereklerini açıkladı**

**Protestolar devam ediyor**

**Türk kayıtları:**  
yapılışken  
şeylere  
soluyor

**Türkçe:** Ecevit  
Türkiye'yi bölerek  
komünistlere teslim  
etmeye çalışıyor

**Muhîm**  
Yazıcıoğlu  
serbest

**Demirel:**  
«Hükümet  
gidiince, devlet  
anargî  
seylere  
kalmaktan  
kurtulacak»

**Orta Doğu** (1978) - 1978-1980 yılları arasında出版されたトルコの左翼新聞。この紙は、1978年10月8日付で「VATAN YAHUT CHP」という大きな見出しと共に、MHP（トルコ民族主義者連合）の若手組織による「Ayaydın」（アヤイドン）の殺害事件を報じています。記事内では、この事件が「共产党員による殺害」として記載されています。また、「Protestolar devam ediyor」という大きな赤いバナーも見られます。

Efe, babanın zamanında da MHP zihniyeti aynıymış canikom, sen de aynısın... Bu yüzden sana anal fisting yaptığımızı düşündün.

Neyse bu Perinçekçiler ve Perinçekçi artık Efe'nin kutsal yayinevleri olan Kaynak Yayınları isimli zillet yayinevi 28 Mayıs 1993 tarihinde

Ortaçağ karanlığını geri getirmek isteyen şeriatçılar tarafından tahrip edilmiş ve yaklaşık yüz milyon lira değerinde kitap parçalanarak yakılmış...

Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu cinayetlerinin faillerinin henüz yakalanmamasından cesaret alan şeriatçılar, kitlesel saldırlıara yönelmiştir.

Allah bu olayı samimi duygularla yapanlardan razı olsun. İnsanları ideolojik palavralarla Avrupa Ortaçağ'ındakine benzer bir karanlıkla cahil bırakıp, bu insanları kendi ideolojik yelpazelerine göre yönlendirmek isteyen aşağılık Perinçekçilerin yayinevlerinden çıkan tüm kitaplar siyasi içeriğidir. O Sümer ... bunak kadın da buna dahildir, İslam dinine zarar vermek için Avrupalı akademisyenlerin çevirilerini Türkçeleştiren bunak kararı olmayan şeyleri de sanki olmuş gibi tanımlamıştır; aynı MHP'li rezil köpek gibi(Tüm MHP'lilere lafımız yok, akıl ile okuyunuz.).

**'Kürtler şeytan neslinden'**

Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay, "Her Yönüyle Kürt Dosyası" adlı kitapta, şu ifadelerle büyük bir tartışmaya neden olmuþtu: "Kürtler şeytan neslinden gelmiştir ve Hz. Muhammed Kürtler'e beddua ederek, 'Yüce Al-lah bu topluluğu kendi arasında itti-faka ve birleşmeye muvaffak etmesin. Yoksa birlikteki takdirde onların eliyle dünya yok olur' dedi." Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz da 1995'te ortaya atılan bu iddiaların doğru olmadığını belirtmiþti.

**Abdulhaluk Çay**

Her neyse, atarlandım Efe reis yine...

Faili meçhullerden Turan Dursun'a gaz verip daha vurucu yazmasını telkin edip, ölüm tehditlerini önemsizleştirdiğine ölümüne neden olanlar Perinçekçilerdir; Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Uğur Mumcu ise klasik sol söylemin kılıfına Perinçekçilerin bürünmesinden ibarettir. Sonuçta Perinçekçiler solcu ya hani 2000'lere Doðru isimli dergide Türk Ordusu aleyhine Serxwebûn'dan daha hakaret ve iftiradan iftira beğen içerik yapanlar da Perinçekçilerdi.

Neyse bu Atlantikçi Playboy'a röportaj vermiş Perinçegin adı yapılanmasına sahip Perinçekçi adilerin organize oldukları tek yurtdışı yapılanması Almanya'da imiş.

Okumak isteyen arkadaşlar için Playboy İşçi ve Köylü Perinçek:

[https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/klne6u/do%C4%9Fu\\_perin%C3%A7e\\_ks\\_1988\\_interview\\_with\\_playboy/](https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/klne6u/do%C4%9Fu_perin%C3%A7e_ks_1988_interview_with_playboy/)



Mehmet Eymür 1991 yılında bu rezil aksak köpeğin nasıl gizli belgelere erişebildiğini sormuştur:

<https://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=109>

Sadece bu da değil, tarihin hangi döneminde Avrupalı kuruluşlar solcular için kendilerini öne atmışlardır? Tabi Perinçekçiler bunun bir istisnası olmustur.

Örneğin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi demiş ki Perinçek yeniden yargılansın yani dışarı çıksın: [milliyet.com.tr/the-others/perincek-yeniden-yargilansin-talebi-5253975](https://www.milliyet.com.tr/the-others/perincek-yeniden-yargilansin-talebi-5253975)

Örneğin Çiller ile ilgili belgeleri sizdirme veya Çiller'in özel örgütü dediği bir örgütün PKK'ya silah sattığını söylemesi nedeniyle veya PKK bağlantısı nedeniyle değil de "Kürtlerin hak ve özgürlüğünü savunduğu için on ay Haymana Cezaevi'nde hapis yattı" denilen Perinçek'e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin 1998 yılında ceza ödemesi gerektigine hükmetmiştir.

Bu arada neden Haymana dersek:

<https://www.yenisafak.com/gundem/perinceke-haymana-torpili-179998>

Daha bir çok haber 1997 – 1999 aralığında görülebilir.

Daha sonra Perinçek, demiştir ki Türkiye aleyhine mailleri bulunan İngiliz Karen Fogg'u deşifre ediyoruz. Sonra Perinçek, ifşacılığıyla, ortalığı ayağa kaldırma umidi ile propaganda yapmıştır; ama Perinçek'e yaptığı hukuksuzluk için soruşturma açılmış, ancak Fogg durumdan şikayetçi olmayınca Perinçek beraat etmiştir.

Bu durum öyle bir hava estirmiştir ki göt kılı gazeteciliğini önemsiz olarak gören Ulusalçı solcular için Karen Foggçuluk diye bir şey oluşmuştur:



Cengiz Özakinci  
@cengizozakinci

...

**19 Mayıs'a doğru Ciasal İslamcı, Etnik Ayrılkıcı, Karen Fogg'çu, Liberal, sözde Solcu, Osmanlı vs. Prof. Dr'lar Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza yönelik bilimsel söylemli akademik görünümü yalanlar yarmak için pusuda bekliyor. Bizler de uyumuyoruz. Gözümüz üzerlerinde.**

Şimdi Perinçek'i savunan Avrupa dönemine geri dönelim ve bakalım Karen Fogg ne imiş ve neler demiş:

Karen Fogg o dönemler AB'nin Türkiye Temsilcisi yani Büyükelçisi imiş. Duygu Asena ile birlikte Güneydoğu'ya gidip, solun boş alanına yönelen Erdoğan açıklamaları gibi açıklamalar yapmamış. Alevi dernekleri ile buluşmasının çok abartıldığına degenmiş Fogg daha sonra Aleviler konusunun Türkiye ve Avrupa arasında sorun olmayacağına da dair güvence vermiştir. Türkiye'de çok kültürlü bir toplum anlayışının bulunmadığını savunan Fogg ile ilgili anlatılanlar değil de anlatılmayanlar önemli olabilir. Örneğin Perinçek isimli aksak it, 1998 tarihinde tutuklanmışken 2000 tarihinde yani Fogg döneminde neden 20 sene ceza almaktan kurtulmuştur?

Neyse bu Perinçek denilen ak it, 25 Eylül 1998 tarihinde PKK'ya yardım ettiği için gözaltına alınmış, 29 Eylül'de DGM'ce serbest kalmasına rağmen bölücülük suçundan 14 ay hapis yatmıştır.

Efe, sen Sevan Nişanyan'nın cezası hakkında ahkam kesiyordun değil mi? Perinçek üstadın için de bir şeyler söylersin değil mi yiğit Türkçü!

Şimdi göt kılı Efe, bak buraya! Senin hayran olduğun adam ile PKK bağlantısına dair bu bilgileri de aynı Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'i eleştirirken kurduğun cümlelerle Perinçek'i de eleştirmek için kullanacak mısın, yoksa yok öyle şey mi diyeceksin:

DGM Başsavcılığı İP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, devletin gizli kalması gereken belgelerini elde ettiği, partideki odasında ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle dava açarken; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Perinçek'in kesinleşmiş cezasından dolayı partisinden ihraç edilmesini istedi.

Bunlar CİYACI!, hoş Maoucu köpek, daha bitmedi.

DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından 16 sayfalık iddianameyle açılan davada Perinçek'in 20 yıl 6 ay, Genel Sekreter Bedri Gültekin'in 10 yıl, parti üyesi 7 kişinin de üçer yıla kadar hapis cezasına çarpıtılmaları talep edildi. Savcısı Yüksel, iddianameye dayanak olarak, PKK itirafçılarından Sami Demirkiran ve Barış Akpınar'ın ifadeleriyle Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün raporlarının yanısıra, DGM Savcılığı'na yine Demirkiran tarafından ullaştırılan ERNK imzalı mektuplar ve arama tutanaklarını gösterdi. Deliller arasında, İP binalarında yapılan aramalar sırasında bulunan Genelkurmay Başkanlığı'ncı hizmete özel hazırlanan ve gizli damgalı dokümanlar yer alıyor.



Ha ne bunlar...efendim... kumpas, CIA, Taraf lobisi...

Ve tam bu anda Karen Fogg başkanlığında Avrupa Perinçek'e yardıma gelmiş, ama milliyetçi Efe'nin üstadı milliyetçi Perinçek gizli Fogg belgelerini Türk milliyetçiliğini kalkındırma vakıf başkanı olarak yayınlamıştır...Tamam, inandım.

Bir dakika, Efe gibi arkadaşlarımız için Aydın Doğan medyasıvardı değil mi ve bu Doğan algısı nedeniyle Milliyet'te böyle haberler olmuş ve arkada CIA var değil mi? Sizin fikir yapınızı...

Tamam, şimdi ala vereler ile Doğan gitti Demirören oldu her türlü hukusuzlukla, neden konuşmuyorsun bu konu hakkında Efe denilen göt kılı, aynı Doğan medyasını eleştirdiğin gibi!



Tüm bu nedenlerden ötürü merak edilmesin ki, Perinçekçiler şimdi bizi şeriatçı olarak tanımlamazlar, Atlantikçi derler ama bize ne derlerse desinler sizin tüm kitaplarınızı yakacağız; tabi önce nedenleri anlatacağız ki insanlar gericinin, propagandacının kim olduğunu bilsinler ve sizin Almanya yapılanmanızın içeriğini daha da derinleştireceğiz.

Vural Ergül tarafından yazılan Ergenekon'un Hahamı isimli kitapta da Perinçeğin ne olduğunu görebiliyoruz:

<https://kitapozeti.de/ergenekon-ergenekonun-hahami-vural-ergul-tugberk-ozturk/>

Bu arada senin adam oturabiliyor mu:

<https://www.milliyet.com.tr/the-others/perincek-sonunda-hastaneyeye-goturuldu-5251872>

Şimdi Süper Star'a geri dönelim...

Efe'nin tanıttığı ve Perinçekçilerin çok önemsedikleri Taşnak Partisinin yapacağı bir şey yok isimli kitabı İngilizce versiyonu 1955 tarihinde de İngilizce olarak The Armenian

revolutionary federation(Dashnagtzoutiun) has nothing to do any more : The Manifesto ismiyle yayınlanmıştır. Yalnız büyük bir fark bulunmaktadır.

Perinçekçilerin kitapları 127 sayfa iken 1955 basım kitabı 30 sayfanın altındadır ve Efeciğim sen Perinçek sempatisiyle 127 sayfalık kitabı mı övüyordun?

30 ile 127 arasındaki fark Perinçekçiler tarafından nasıl doldurulmuştur kaldı ki Perinçekçi adiler orijinal sayfalar da bile tahribat yapmış olabilirler mi? Sen bunları bile bilme, Perinçekçi gündümünde 26 dakikalık video yap ondan sonra beni Ermeni lobisi gördü ve bana dislike yaptılar mağdurum arkadaşlar diye bir de edebiyat parçala...



Atarlandınız mı Perinçekçi adı mahluklar... Tamam Atlantik piçi lafını da söylediniz bize. Şimdi size anal fisting yapalım.

Kitabın İngilizcesi 30 sayfa altında fakat önce kitabı bakalım. 1923 tarihinde yazılan bu kitabı için önce Ermenice'ye bakmak lazımdır. Kitabın ismi, Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը անելիք չունի այլ եւս, isteyen kitabı Wikisource'un Ermenice versiyonunda okuyabilir ve kitabı tam hali tabi ki 30 sayfa altında değil ama 127 sayfa olacak kadar da değildir.

Kitap 1927 tarihinde Дашнакцутюн bolşeviklerin nechego delat ismiyle Rusça yayınlanmıştır.

[https://archive.org/details/20200322\\_20200322\\_2044\(mode/2up](https://archive.org/details/20200322_20200322_2044(mode/2up)

Biz bulduk diye propaganda yapılan kitabı zaten vardı ve aptallar ancak Perinçekçilerin sözlerine inanırlar. Çeviriye bağlı kasıtlı çarpıtmalar, ifadeleri değiştirme Perinçekçi adillerin klasik taktikleridir.

未完待续

Bak Efe, bu adiller de bize şimdi Gladyocu, Natocu diyorlar. Evet, Gladıyo hizmet ediyorum piç kuruları, var mı sorun? Nato benim kıblemdir, zoruna mı gitti piç kurusu? Sizin gibi piçlerin olduğu her yer baykuş yuvasıdır, anladın sen onu Atatürk'ü bir kılıf gibi kullanan Maocu mahluklar.

Neyse geldim Efeciğim.

Efe sıklıkla yetenekli olmadığını ama yeteneğine alternatif yeteneklerinin olduğunu söylemektedir.

Harun Yahya mehdi özelliklerini sıralayıp, bu özelliklerin çoğunun kendinde olduğunu ama kendisinin mehdi olmadığını söylemesi komedi malzemesiydi; ama bizim süper star her zaman ve her yerde ciddidir.

Bir işe başlarsa bunu bitirir, ama gerçekte bitiremez; çalışkan olduğunu söyle, ama çalışkanlığı tembellikle çerçevelidir, insanlığın amina koyayım der, ama bir yaşam koçu gibi koç daşsağı içerikleri yapar...ama daha önemlisi kendisinin tanımladığı gibi konuşurda konuşur ki bu yeteneksiz, iş yapmayan veya yapamayan insanların kalkanıdır.

Efeciğim alınmıyorum sun yaptıklarımızdan değil mi?

Bize karşı Harun Yahya aleyhinde yaptığın kara mizah içerikli yaynlardan sonra Adnancıların sana dava açmasına benzer türlü yollara başvurmayacaksın değil mi? Hani ezildim ama ben ezmem diyensin sen, büyük aikido felsefesini içselleştirerek mutluluğa erişmiş haklılık abidesin sen!

Ama bak bu Perinçekçilik – Perinçekçi solcu cehalet seni etkiledi ise arka tarafını yırtıp bizi bulmayı bir hayat gayesi haline getirmiş olabilirsin. Sonuçta sana göre bir solcu gericilik var ama bir Perinçekçi solcu cehalet diye bir şey yoktur, ne o Efeciğim Perinçekçiler bilimden yana öyle mi?

Belki de seni bu kadar sevmemizin altında senin Perinçekçiliğin bulunmaktadır, kim bilir?



Efecigim senin 1983 doğumlu bir arkadaşın var değil mi, hani senin de sevdiğin...Sen uyuşturucular gibi alkol karşıtı açıklamalarını bu arkadaşla da paylaştın ama bu arkadaş camış gibi bira içmekten vazgeçmedi hatta eline bira ve çiziyi alan, Şamda kayısıçı, Cenk'i videoya alıp onunla birlikte eğlendiniz değil mi(Normal insan taklıdı yapan şampiyen 4 bira kampanyasını sen duyurmadın mı)?

Ya bir dakika kuzum, bu arkadaş yani Efe bir yandan içki iyi değil diyip sonra içki içen değil miydi?

Bir dakika sen sosyal sorumluluk gereği bu videoları çektin, gençler siz şampi gibi olmayın demek istedin değil mi? Yoksa Süper Star Efe'nin " aaa şampiyen bakın, ne halde, gülelim lan " diye prim kasma gibi bir amacı yoktu. Tabi bu arada Efe reis at şarabı gibi bir içki falan içmiyordu, inanın be... Ne inanmaz atefecilersiniz!

Efe sana şiir yazdım reis,

Gemim gelir misirdan, yelkenleri de hasırdan, kabahat bende değil senin, kendi içini dolduran

Efe reis kendisine daha önce bir partiden teklif geldiğini söylemişti, şimdi de bir parti kurduğunu ve bu hayali parti ile Türkiye'de görülen sorunlara çözüm bulacağını ilan etmiştir.

Hayırdır reis, din eleştirileri – evrim eleştirileri derken hatta film projelerini bile bırakıp siyasette kendine yer mi bulmaya çalışıyorsun? Aynı baban gibi babası doktor annesi annen gibi hemşire olan Jahrein Ahmet gibi bağımsız milletvekili adayı oyuncu ile bir iktidara yalakalanıp bir yandan da muhalefete zaten bir atadan muhalif mi diyeceksin?

Sizin gibiler apartman yönetici seçimlerinde vaat ettiği reklam geliri için apartmana güvenli cinsellik reklamı astıran Burhan Altıntop gibidir. Kendinize yer bulabilmek için her türlü kalıba girersiniz, her ünlü gördüğünüze atarlanıp atarlılığınıza göre biriken ünden faydalananmaya çalışırsınız.

Karakter mi? Bırak bu işleri, sana altın emzik alıp ağızına bu emziği sokup birlikte fotoğraf çektirelim. Fotoğraftan sonra emzik sende kalacak. Tamam mı?

Ama ben sen de bir ışık görüyorum. Aynı Perinçekçi adilerin kanalında İslam bir komünizmdir masalları ile solcuları dincileştirme kılıfıyla kendisine prim çıkarma amaçlı açıklamalar yapan, İran ile Türkiye arasında olası bir savaşta Merdan Bey'e bakıp İran yanında savasırım diyen, çocukları masallara inandırma amaçlı komünist İslamcıların kültür evleri olan Rebeze denilen kültür evinin kurucularından Eren Erdem isimli arkadaşımız gibi kullanışlı olacak bir arkadaşın sen de.

Köpekte olan cesaret ilham vericidir, ama sonuçta cesaret köpekte ise çok havlayan köpeği ilk vururlar, atları değil.

Bak yavaş yavaş başladığ iş, önce adam konuk idi:



Sonra Turan Dursun'un katledilmesi için her şeyi yaparak onun üstünden prim yapan aşağılık Perinçekçiler buna gaz verdiler de verdiler, sonra Merdan Aslan'a da deh dediler bu arkadaş programı tüm o biriken kibri ile sunmaya başladı



Sonra senin gibi ünlendim, Süper Starım demek için Rebeze Kültür Evi adı altında komünizm ile İslam'ı bir görecek kadar ileri ergenler buraya rağbet ettiler:



Sloganları seninle aynı idi, mağdurum da mağdurum...



Bu kültür evini kendisi için kullanan Eren arkadaşımız, CHP'den bizim de tanıdığımız kadronun da destekleri ile CHP içine girdi. Atarlandı, parladı, cilalandı ve sakal gitti hacı dayı



Sonra yine kullanılmıştı oldu da en kullanışlı olması Russian Today'a verdiği röportajla olmuştu:



Sonra göbekli haliyle pat hapishane ve yavaş yavaş gözden düşme...

Muhalif kimlikten ötürüdür şu an olan.



Milletvekili olma sürecinde ve vekil olduktan sonra kitap işlerine aynı senin film çekme işlerin gibi ara verdi. Ne öyle yıllar önce yaşamış Selman melman, Ebu Zerr mer... daha önemli işler varken bir dur bakalım(Bakara makara diyen AKP'li piç kurusunu bizim adamımız demişse iyi demiştir ya da bir kere demişse ne olacak diye savunanlar, siz de orada bir durun bakalım!).

Bu arada bize göre de ÖSOcular şeriatçı teröristtir ve bir kemik için birbirine girecek bir it sürüsüdür, ama Eren'e bir sorum var: İran yanında savaşırım dedin ya İran ne zaman Türkiye'deki Alevilerin hakları konusunda ne yapmıştır veya Türkiye'de Alevilerin haklarını savunmak için en ufak bir şey yapmış mıdır?

Yani Efeciğim sen de Eren gibi bir arkadaşın veya babasının imajı ile muhalif çizgide prim topladıktan sonra iktidar yalakası olmuş kürek kulaklı Metin Feyzioğlu veya önce şarkım halkındır siyasi olarak kullanılmaz diyip sonra kendisine atılan kemikle Erdoğan yanında tombalacı(dombıra) Arslanbek Sultanbekov veya muhalifken saymakla bitiremediklerini iktidar yalaklığı ile bitiren Numan Kurtulmuş ve kel kafa gibiler gibi muhteşem bir potansiyel görüyorum sende.

Bu belki de Perinçekçi gericiliğe olan sempatinden kaynaklanıyordu, kim bilir?

ELTON JOHN BELIEVE

PART ONE OF A  
TWO PART SET  
INCLUDES  
**BELIEVE**  
(LIVE)  
and  
**SORRY SEEMS  
TO BE THE  
HARDEST WORD**  
(LIVE)





Geçen ablanı gördüm, beraber eğlendik gece klubünde.  
Sonra bir baktım bir eşek anırtısı, sen miydin o?

